

Welkom in de Oude Abdij Drongen

In deze brochure vind je alle praktische informatie over je (groeps)verblijf.

Over de Oude Abdij

Vroeger...

De Oude Abdij Drongen is gevestigd in een historisch kloosterpand met uitgestrekte tuinen langs de Leie. De geschiedenis van deze mystieke plek behelst 11 eeuwen. Het doorstond brand, plundering, revolutie en oorlog. De Abdij kende verschillende bewoners in de loop der tijd. Heel even was het zelfs een weverij. De Jezuïeten kochten de Abdij in 1837 en installeerden er hun noviciaat. Wil je meer weten over de geschiedenis van deze historische parel? Reserveer dan een rondleiding voor je groep. Voor individuen worden er ook geregeld rondleidingen georganiseerd.

...en nu

Vandaag is de Oude Abdij een bezinnings- en conferentiecentrum. Met haar 12 vergader- en conferentiezalen (waaronder een tot de verbeelding sprekende, voormalige kapel in neogotische stijl), 75 kamers, en een seizoensgebonden eigen keuken biedt de Oude Abdij ruimte voor bedrijven en organisaties om er hun vergaderingen, lezingen, congressen, ... te organiseren. Wie als individuele gast wil genieten van de rust en de mystieke sfeer kan logeert in het gastenverblijf 'de Pelgrim'. Zelf organiseren wij ook tal van bezinningsactiviteiten om de innerlijke mens te sterken.

Kapellen en tuin

Onze kapellen en de uitgestrekte tuinen zijn **dag en nacht toegankelijk voor onze gasten**. Het zijn plaatsen waar iedereen welkom is om even op adem te komen en te proeven van de rust en stilte.

Elke woensdag en vrijdag om 11.30 uur is er eucharistievering in de Ruusbroeckkapel.

Wens je zelf een activiteit te organiseren in de tuin of de kapel, dan kan dit in overleg met de Oude Abdij.

Openingsuren receptie

De receptie bevindt zich aan de groene deur met ronde treden en is elke dag open **van 8.30 tot 19.30 uur**. Je kan hier terecht met al jouw vragen en om in te checken in zalen en kamers.

Er is een kleine bookshop en je kan er ons heerlijk appelsap kopen, gemaakt van appels uit eigen tuin.

Permanentie buiten de openingsuren

Wanneer de receptie gesloten is, is er permanentie voor noodgevallen. De persoon die van permanentie is, kun je bereiken via de telefoon links van de receptiedeur of via de telefoon rechts naast de Foyer (oude receptie) op het interne nummer **200**.

Vergader- en conferentiezalen

De zaal wordt ingericht en **klaargezet naar wens**. Wij voorzien beamer, flipchart, geluidsinstallatie, dvd-speler en micro's op aanvraag. Gelieve de nodige tussenstukken te voorzien om connectie te maken tussen uw laptop en onze beamers (HDMI of VGA).

Er is wifi in alle zalen. De code hangt uit in de zaal en is verkrijgbaar aan de receptie.

Meerdaagse verblijven

De Abdij beschikt over **75** sober maar comfortabel ingerichte **kamers** waarin maximum twee personen kunnen verblijven. Elke kamer is uitgerust met wifi en eigen sanitair. **Handdoeken** kun je zelf meebrengen of van ons huren. Er zijn **kinderbedjes** ter beschikking. Tijdens het verblijf is er geen **schoonmaakservice** voorzien. Poetsmateriaal staat ter beschikking in de gang. Op aanvraag kan een extra poetsbeurt besteld worden.

Inchecken voor overnachting kan tussen **16.00 en 19.00 uur**. Bij groepsreservaties vragen we de groepsverantwoordelijke om de kamersleutels op te halen aan de receptie en deze onder de deelnemers te verdelen. Omwille van de brandveiligheid vragen wij om een kamerlijst (verkrijgbaar aan de receptie) in te vullen en aan de receptie af te geven.

Op de dag van vertrek kun je **uitchecken tot 10 uur**. Bij groepsreservaties verzamelt de groepsverantwoordelijke de sleutels van zijn deelnemers en brengt ze naar de receptie.

Voor meerdaagse verblijven voorzien wij op aanvraag een **gevulde koelkast met frisdranken en/of bieren** in één van de gehuurde vergaderzalen, zodat de gasten 's avonds kunnen napraten bij een glaasje. De geconsumeerde dranken worden achteraf aan de rekening toegevoegd.

Bij een verblijf in de Pelgrim zijn frisdranken en bieren voorzien in de **Living van de Pelgrim**. De geconsumeerde dranken kunnen ter plaatse contant betaald worden.

Catering

Vol pension

Onze koks stellen elke dag een heerlijk, gezond en seizoensgebonden menu samen. Met speciale **dieetwensen** kunnen ze rekening houden indien die voordien zijn doorgegeven.

Maaltijden worden geserveerd in één van de eetzalen. Het **ontbijt** wordt geserveerd tussen 8 en 9 uur, het **middagmaal** om 12.30 uur (12.15 uur voor Pelgrims) en het **avondmaal** om 18 uur.

Bij elke maaltijd is plat water voorzien. 's Morgens is er ook koffie, thee en fruitsap en 's middags bieden we tafelbier aan.

À la carte

Voor groepen stellen wij graag een persoonlijk **op maat gemaakte cateringformule** samen. Vraag voor een overzicht onze cateringbrochure aan of contacteer ons voor extra informatie. Bediening is mogelijk op aanvraag en mits toeslag. Naast onze standaard eetzalen zijn er ook mooie locaties voor **recepties en walking diners**.

Ons ruim aanbod van bieren, wijnen, frisdranken, aperitiefdranken staat steeds klaar; op aanvraag serveren we die graag aanvullend op het plat water. De geconsumeerde dranken worden achteraf aan de rekening toegevoegd.

Bereikbaarheid, parking en toegankelijkheid

De Oude Abdij is gemakkelijk bereikbaar met het **openbaar vervoer** en met de **fiets**. Het treinstation van Drongen bevindt zich op wandelafstand (300 m) en er is een bushalte aan de toegangspoort. Ook met de **auto** is de Abdij goed bereikbaar: de E40 en de E17 zijn vlakbij en **parkeren kan gratis** op het domein van de Oude Abdij en aan het station van Drongen. Alle info over bereikbaarheid, publiek transport en parkeermogelijkheden vind je op www.oudeabdij.be/reisroute.

De **toegangspoort** tot de Oude Abdij is open van **06.30 uur tot 22.30 uur**. Voor en na deze uren kan je het domein niet betreden, enkel verlaten. Wens je toch nachtelijk toegang te krijgen, informeer je hierover dan bij het inchecken.

Regels van het huis

- De Oude Abdij wil voor haar bezoekers de rustgevende en inspirerende abdijsfeer verzekeren. Wij vragen daarom de eigenheid van dit historische kader te respecteren door de rust in de gangen en de gemeenschappelijke delen te bewaren en **vanaf 22.00 uur** de **nachtstilte** te respecteren.
- Alle dranken en maaltijden zijn onze zorg en dienen afgenomen te worden van de Abdij.
- Voor je gezondheid en onze veiligheid is er een rookverbod in het gebouw en de binnentuinen. Er is een rokerszone voorzien aan de parking.
- Huisdieren zijn niet toegelaten.

Meer weten?

- Neem een kijkje op www.oudeabdij.be;
- bel ons op **09 226 5 226**;
- stuur een mail naar info@oudeabdij.be of naar je contactpersoon van de reservatie.

We kijken ernaar uit om jou te ontvangen !