

Geestelijke Oefeningen

Zomer 2019



Oude Abdij Drongen

Drongenplein 26 - 9031 Drongen - Gent (België)
www.oudeabdij.be

Aanmelding: Renate Cauwels
renate.cauwels@oudeabdij.be of tel. +32 (0)9 226 52 26

Bezinningscentrum "Onder de Bogen"

St.-Servaasklooster 14 - 6221 TE Maastricht (Nederland)
www.bijzonderdebogen.nl

Aanmelding: Claudia Theinert
info@levensmozaiek.nl of tel. +31 (0)6 151 619 83

*Wil je graag iets teruggeven of deze begeleiding ook mogelijk maken voor anderen?
Je kan het begeleidingswerk van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten en hun medewerkers steunen door een bedrag te storten op het rekeningnummer van de R.K. Stichting Ignatiushuis. IBAN: NL19INGB 0004 9783 00 (BIC: INGBNL2A) onder vermelding van 'Gift GO'.
Bij deze gift ontvang je geen fiscaal voordeel, wel onze oprechte dankbaarheid.*

Stilte­dagen
in de voetsporen van
Ignatius van Loyola



GEESTELIJKE OEFENINGEN

Om sportman of -vrouw te worden moet je trainen. Als je vooruitgang wil maken in het geestelijke is dit niet anders.

Ignatius van Loyola ontwikkelde een methode om op zoek te gaan naar 'God in alle dingen': de Geestelijke Oefeningen (GO). Deze zijn erop gericht om in de stilte te luisteren naar wat je ten diepste raakt. Vanuit een ontvankelijke houding kan je meer mens worden. De GO beogen je hart vrij te maken van wat je belemmert om écht te leven. Het is oefenen om de Liefde op het spoor te komen en zo je hart te laten omvormen.

LEVEN EN BIDDEN HOREN BIJ ELKAAR

Als je bidt, doe je dit vanuit je leven: vreugde en verdriet, vragen en twijfels, verwachtingen en verlangens... Je raakt aan diepere levensvragen: Hoe sta ik in het leven? Waar leef ik voor? Wat vraagt de Liefde van mij? De GO kunnen je dichter bij jezelf en zo bij God brengen.

TWEE PIJLERS, EEN DRIEHOEK VAN COMMUNICATIE

De GO steunen op twee pijlers. Enerzijds is er het gebed met Bijbelteksten – in het bijzonder over Jezus en zijn boodschap – en je eigen leven. Anderzijds is er de steun van een tochtgenoot. Je begeleider luistert, bemoedigt en geeft nieuwe stof mee voor je gebed. Hij of zij heeft oog voor het gesprek tussen God en jou en helpt je verder via verdiepende vragen of aanwijzingen.

WAARUIT BESTAAT EEN RETRAITE?



Viermaal per dag komt de groep samen: een korte ochtend- en avonddienst, een eucharistieviering, een uur stil gebed. Er zijn geen gezamenlijke inleidingen. Je hebt een eigen begeleider, die je dagelijks individueel ontmoet. Maaltijden verlopen in stilte. Het belangrijkste tijdens deze persoonlijk begeleide, ignatiaanse retraite, is je persoonlijk stil gebed.

De retraite duurt 8 volle dagen, start de avond voor de eerste dag en eindigt de ochtend na de achtste dag. Het is mogelijk om voor een kortere periode in te schrijven, echter niet minder dan 5 dagen. Allen beginnen op dezelfde dag.

De volledige GO (30 dagen) worden eveneens aangeboden.
Van 7 tot 11 mei 2019 is er ook een drie-daagse in de Oude Abdij Drongen.
Contacteer hiervoor Renate.

DRONGEN (I)

Achtdaagse: 13-22 juli 2019 (vijfdaagse 13-19 juli)

Begeleiders:	p. Wauthier de Mahieu	br. Wiggert Molenaar
	p. Marc Desmet	mevr. Gery van der Vlies
	mevr. Rita Loyens	p. Walter Ceyssens
	p. Dries van den Akker	mevr. Hilde Van Linden

DRONGEN (II)

Achtdaagse: 23 juli-1 augustus 2019 (vijfdaagse 23-29 juli)

Begeleiders:	mevr. Mariëlle Matthee	mevr. Rita Vandevyvere
	p. Bert Daelemans	p. Bart van Emmerik
	s. Bastiaan van Rooijen	mevr. Antoinette van Gurp
	p. Walter Fabri	

Kosten: voor een achtdaagse: € 620; voor een vijfdaagse: € 399

MAASTRICHT

Achtdaagse: 26 juli-4 augustus 2019 (vijfdaagse 26 juli-1 augustus)

Begeleiders:	p. Jan van de Poll	br. Johan Muijtjens
	mevr. Marijke Meinesz	mevr. Claudia Theinert

Kosten: voor een achtdaagse: € 640; voor een vijfdaagse: € 422,50

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Voor de retraites in Drongen: contacteer vóór 25 juni Renate Cauwels
renate.cauwels@oudeabdij.be, tel. +32 (0)9 226 52 26

Voor de retraite in Maastricht: contacteer vóór 12 juli Claudia Theinert
info@levensmozaiek.nl, tel. +31 (0)6 151 619 83

Bij aanmelden ontvang je een formulier dat je ons ingevuld terugbezorgt. Op basis hiervan stellen we een begeleider voor. Samen kijken we of jouw vraag en ons aanbod overeenkomen. Het is je begeleider die de inschrijving definitief maakt. Het praktische wordt verder door Renate of Claudia geregeld.

Alle kamers hebben eigen sanitair. Financiële problemen mogen geen bezwaar zijn om aan een retraite deel te nemen. Neem hiervoor contact op met Renate of Claudia.

